

KalDer 31. KALİTE KONGRESİ KAPANIŞ BİLDİRGESİ

Riskin Ötesi: Bilim, Sektör ve Toplumda Adalet.

Günümüzde yaşam şeklimiz ve iş anlayışımız değişimin de ötesinde hızlı bir dönüşüm içindedir. Küresel hedefler çevresel, sosyal ve ekonomik alandaki başarı ölçütlerimizi de değiştirmiştir. Diğer yandan karşı karşıya olduğumuz ciddi riskleri de çözmek zorundayız.

Riskleri aşmamızın temel koşulu, insanlık olarak hep birlikte bu dönüşüm çabasına destek vermemizdir. Herkesin katılabileceği bir sürdürülebilir dünya çabasında başarıya ulaşmamız, bilimde, sektörlerde ve toplumda özgür olmamıza ve bu özgürlüğü sağlayacak bir adalet zeminini oluşturmamıza bağlıdır.

KalDer ve Riskin Ötesi Bildirgesi

Riskleri Görmek ve Anlamak

Yaşadığımız ve kapımızdaki riskleri görmeliyiz ve önemsemeliyiz. İnsanlık olarak hemen her alanda, çok daha doğru ve kanıt dayalı bilimsel temelli tespitlerde bulunabiliyor, hedefler koyabiliyoruz. Bu yetkinliğimiz ile yaşadığımız ve karşı karşıya olduğumuz riskleri de aynı kesinlikte görebiliyoruz.

Riskleri çözümlenmek, anlamak, gerçek kök nedenlerini analiz etmek ve bilimsel dayanakları olan akılcı çözümler üretmek noktasında insanlığın başarılı olacağına, ortak aklın bize yaşanabilir bir gelecek sunacağına inanıyor, geleceğe umutla bakıyoruz.

Enerjide Dönüşüm ve Erişilebilirlik

Enerjide dönüşüme gereksinimimiz var; daha temiz, erişilebilir ve sürdürülebilir kılmalıyız.

İnsanlık tarihi aynı zamanda, onun karşılaştığı tüm sorunları çözümünün de tarihidir. Her çağda, teknolojiyi kullanma yeteneğimiz bizi bugüne ulaştırmış, gezegenimizin ve insanlık varlığımızın sürekliliğini sağlamıştır.

Bugün bu yeteneğimiz ile ihtiyacımız olan temiz enerjiyi üretmenin de yollarını bulmuş durumdayız. Artık asıl meselemiz temiz enerji çözümlerimizi küresel ölçekte yaygınlaştırmak ve herkes için erişilebilir kılmaktır.

Gıda Sisteminin Güvenilirliği

Gıda sistemimizi gözden geçirmeli, doğru üretmeli, dağıtmalı ve eşitlikçi tüketmeliyiz.

Halen her gün ihtiyacımız olanın iki buçuk katı kalori üretmekteyiz. Ancak bu ürettiğimiz toplam kalorinin ancak dördte biri tabağımıza gelirken, diğer yandan yetersiz beslenen ve obezite kaynaklı hastalıklar ile boğuşan yüz milyonlarca insanımız var.

Küresel ölçekte mevcut gıda sistemimiz üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarında ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan yıkıcı riskler ile karşı karşıya kalmamıza neden olan bir yapıya sahiptir. Sağlıklı bir gıda sistemine sahip olmamız doğru bir planlama ile mümkün olacaktır.

Kaynak ve Tedarik Sürekliliği

Kaynak sürekliliğini sağlamalı, ihtiyacımız olanı geleceği de düşünerek kullanmalıyız.

Yaklaşık 50 yıl önce 24 Aralık olan "Dünya Limit Aşım Günü" ne bu yıl ne yazık ki 28 Temmuz'da ulaştık ve ağustos ayından itibaren önümüzdeki yılın kaynaklarını tüketmeye başladık. Mevcut politikalar ile 2023 yılında bu tarih daha öne çekilecektir.

Kaynaklarımızın küresel ortak değerimiz olduğunu algılamalı, daha verimli kullanılmalı, adil bir şekilde paylaşmalı ve bu paylaşım için gerekli olan altyapıyı her türlü riske karşı dirençli ve küresel hedeflerimiz ile uyumlu bir altyapı üzerine tesis etmeliyiz.

Teknolojik Eşitsizliğin Azaltılması

Teknolojik eşitsizliği azaltmalıyız; herkes için yararlı teknolojiyi geliştirmeliyiz.

Başta dijital alan olmak üzere, küresel ölçekte teknolojiye erişimde, ülkeler, sektörler ve bireyler nezdinde sürekli artan oranda bir eşitsizlik ile karşı karşıyayız. Bu eşitsizlik bireysel ölçekte cinsiyet, eğitim ve gelire göre daha da keskinleşmektedir.

Her türlü teknolojik gelişim ve dijitalleşmede gerçekleştirdiğimiz büyük atılımı tüm insanlığın erişebileceği bir değer olarak kabul etmeli, her bölgede ve herkes için bu erişime olanak sağlayacak altyapıyı tesis etmeli, yetenekleri yaygınlaştırmalı, desteklemeli ve korumalıyız.

Sosyal Değişimlerin Yönetimi

Sosyal değişimleri takip etmeliyiz; kapsayıcı toplumsal yapılar oluşturmalıyız. Mevcut senaryolara göre 2050 yılına ulaştığımızda sadece iklim değişikliği kaynaklı nedenlerden dolayı iki yüz milyon insanın yaşadığı coğrafyadan ayrılmak zorunda olacağı tahmin ediliyor. Buna ek olarak çatışmalar nedeni ile de benzer sayıda insan yerinden olacak.

Ülkeler arası ve ülke içi küresel göç hareketliliğine neden olan başta iklim değişikliğinin önlenmesi olmak üzere, suyun ve toprağın korunması, ülkeler arası çatışmaların ve antidemokratik uygulamaların topluca önlenmesi için koşulsuz çaba göstermeliyiz.

Herkes için İstihdam Yaratmak

Herkes için iş olanakları yaratmalıyız; geleceğin yeteneklerine hazırlıklı olmalıyız.

Bu yıl kasım ortasında sekiz milyar olan insanlık nüfusunun 2050 yılında on milyar olmasını bekliyoruz. Buna göre insanlığın tüm işgücünün istihdam edilebilmesi için önümüzdeki otuz yılda yaklaşık iki milyar kişi için iş yaratmamız gerekecek.

Erkeklerin dördte üçünün, kadınların ise ancak yarısının istihdam edildiği bir dünyadan, herkesin çalışma olanağına ve eşit ücret hakkına, olanağına sahip olacağı bir yarına ulaşmak için, akılcı ve eşitlikçi bir büyüme anlayışına sahip olmalı, yetenekleri geliştirmeliyiz.

İklim Uyumlu ve Dirençli Ekonomi

İklim dirençli, kapsayıcı, yeşil ve döngüsel bir ekonomiyi yaşama geçirmeliyiz. Geçtiğimiz elli yıllık süreçte, klasik anlayışa göre hesaplanmış büyüme rakamlarına sahip, eşitlikten, eşitlik anlayışından uzak ve tüketim odaklı yaklaşımı ile gezegenimizin bir yıllık kaynaklarını altı ayda tüketen sorumsuz bir iş anlayışı ile bugün bulunduğumuz noktaya geldik.

Bugünden itibaren, gezegen ile uyumluluğu merkeze alan, paydaşlarının varlığını önemseyen, iklim değişikliğine karşı dirençli, kaynakları verimli kullanan, doğru planlama yapabilen, akılcı hedeflerine tutku ile bağlı bir ekonomi oluşturmalıyız.

Riskleri Aşmak için Kaliteli Düşünce ve Yönetim

Riskleri aşmak için her seviyede kaliteli yönetim anlayışını yaygınlaştırmalıyız. KalDer kuruluşundan itibaren, klasik anlayışın nesnenin niteliklerine sıkıştırdığı kalite anlayışını, nitelikli düşünce, kavrayış, davranış, yönetim kalitesi ve karar alma kabiliyeti olarak tanımlamış, herkesin ekonomik, sosyal ve çevresel konularda kaliteli düşünebilmesini sağlamak için çaba sarf etmişiz.

Karşı karşıya olduğumuz tüm riskleri, bir KalDer önermesi olan kaliteli düşünce ve yönetim anlayışı ile anlamalı, tüm boyutları ile değerlendirmeli ve bu riskleri bertaraf edecek yetkinlikte çözümler ile iş anlayışımızın odağına yerleştirmeliyiz.

Eşitlik, Kapsayıcılık ve Adaletin Önemi

Eşitlik, kapsayıcılık ve adaletin önemini idrak etmeli ve koşulsuz bağlı kalmalıyız.

Yaşadığımız ve karşı karşıya olduğumuz riskler tüm insanlığı, topyekûn varoluşumuzu tehdit etmektedir. Gerçekleşmesini istemediğimiz risklerin yaşanması halinde, dünyanın hiçbir yüzdelik kısmı bunun sonuçlarından kurtulamayacaktır.

Bugün sekiz milyarlık olan dünyamızın riskleri aşabilmesi, yine bu sekiz milyarın ortak çaba göstermesine, bu çabayı gösterebilmek için ise eşit koşullara, haklara ve güce sahip olmasına bağlıdır. Topyekûn kurtuluşumuz, topyekûn eşitliğe ve adaletle ulaşmamıza bağlıdır.